

## **Hammel Kunstforening – nyhedsbrev nov. 2014**

Udstillingen 8450 er slut for denne gang. Endnu en gang en stor oplevelse. Fantastisk fernisering med mange mennesker – og dagligt mange gæster i Galleriet. Vi beklager, at det hele sluttede brat for Kaj Nielsens vedkommende. Vi lover dog, at der er 8450 næste år igen i oktober måned.

Vi har ryddet Galleriet for at give plads til Esbjergevangeliet. Hammel Kunstforening har ikke noget at gøre med dette arrangement, men vi vil opfordre til, at man bruger tid på at "studere" det – læs evt. nedenunder.

Folkekirkens Skoletjeneste har hængt billedet op og tilbyder et gratis foredrag torsdag d. 4. dec. kl. 16. Tæppet hænger til 16. dec.

### **Esbjergevangeliet - samtidsfortælling og bibelfortælling**

Esbjergevangeliet er navnet på et kunstværk af Erik Hagens. Originalen findes i Esbjerg på uddannelsesinstitutionen CVU.

Billedet er helt grundlæggende et aktuelt danmarksbillede. Det er en kæmpe collage.

Ved hjælp af et væld af tegninger og citater giver Erik Hagens sit bud på scenen i et moderne menneskes liv. Et meget stort antal af tegningerne og citaterne er eller henviser til bibelske fortællinger og til ord fra Bibelen. Kunstneren gengiver menneskelivet i en bibelsk ramme, der begynder i barndommens paradys, fortsætter med Kains mord og opdyrkelsen af verden, og det slutter med måltidsfællesskabet, som er en parallel til den kristne nadver.

Billedet er således ikke et forsøg på at gengive kristendommens evangelium gennem et moderne billede, men derimod at være en samtidsfortælling, der samtidig bliver en bibelfortælling.

En kopi i 80% af originalstørrelsen udstilles jævnligt forskellige steder i landet – og det er nu Hammels tur.

Den 17. dec. hænger vi årets kunstindkøb op i Galleriet. Det er de værker, vi holder "pointauktion" over på generalforsamlingen, mandag d. 19. januar kl. 19 – invitation senere.

Med venlig hilsen og rigtig god jul fra Hammel Kunstforening